

Jag heter Simon, är 26 år och har haft personlig assistans sedan jag var nio år ungefär. Jag är uppväxt i Saltsjö-Boo och har gått i träningsskola och gymnasium. Jag har inte lärt mig läsa och skriva utan får hjälp med det av mina assistenter och min företrädare (god man). Nu bor jag i egen lägenhet och har assistans dygnet runt. Jag har ett roligt och bra liv, där jag får göra sådant jag gillar och ta eget ansvar. Jag har förstås stora behov av assistans, framförallt med att kommunicera. Under åren har jag provat en mängd olika hjälpmedel som stöd för min kommunikation, och när jag köpte en iPad för ett par år sedan och började använda appen Widgit Go SE blev det äntligen väldigt mycket bättre! Med hjälp av mina assistenter har jag anpassat den rätt bra efter mina behov. Jag använder min iPad hela dagarna och i "WG" har jag min planering, och de flesta av mina valmöjligheter. Jag har valt att blanda bilder, symboler och foton - för att det passar mig.

Jag har också kunnat hålla föredrag med hjälp av appen! Jag har föreläst på flera utbildningar för personliga assistenter och även för gode män och arbetsledare. Ibland använder jag talsyntes och ibland lånar jag (spelar in) någon assistents röst!

Här ska jag hålla föredrag på en utbildning för personliga assistenter – den handlar förstås om Kommunikation!



Jag tycker det är så roligt att visa mina nya möjligheter och att berätta om bland annat mitt liv och mina intressen, men också, som när jag var i EU parlamentet i Bryssel – att ge andra inspiration! Föreningen JAG reste till Bryssel i september för att delta i en stor manifestation: *Freedom Drive*, tillsammans med flera andra europeiska föreningar inom Independent Living rörelsen i Europa. Vi var ett stort sällskap och några av oss fick även besöka EU parlamentet. Jag fick i förväg veta att jag skulle få tala och kunde alltså förbereda ett par föredrag i Widgit Go SE, det ett skulle vara för svenska politiker och det andra för europeiska deltagare!



Här är jag nästan längst till vänster på bilden tillsammans med mina föreningskompisar i JAG! Det var mycket roligt att delta i den långa marschen för tillgänglighet, vi ropade slagord och skramlade en hel del!



Här berättar jag för de svenska parlamentarikerna att personlig assistans är min förutsättning för ett gott liv, att jag har kunnat flytta till egen lägenhet, att jag kan träffa vänner, resa och göra det jag vill i stort sett. Jag sa att de måste förstå att värna om rätten till personlig assistans, en unik rättighet som jag och många med mig inte kan leva utan!



Dagen efter var vi i ett mycket större sammanhang, där flera hundra deltagare samlades i en enorm sal. Det var många som talade, och efter några timmar fick även jag möjligheten! Åh, det var häftigt att det kom en person med stor mikrofon, och att många tog kort, och att alla lyssnade bara på mig!

Jag använde denna gång en talsyntes som pratade engelska, och jag berättade för alla om mitt liv, mina möjligheter och hur bra det är med personlig assistans! Det blev stora applåder efteråt och herr Plura som ledde mötet sa att det varit glädjande att lyssna och att det var ett positivt inslag! Jag är stolt över att ha fått presentera vad personlig assistans skulle kunna innebära för många andra unga personer i Europa, jag hoppas jag kunde inspirera dem att påverka politiker i sina hemländer, och berätta att det inte är dyrare med personlig assistans än att bygga institutioner.



Det var flera personer som ville titta vad jag hade i min iPad efteråt, så jag visade min Widget Go app och även några andra appar jag använder som stöd i min kommunikation och några som jag har bara för att de är kul! Jag fick prata med folk från flera olika länder, det var väldigt spännande allting. Min bästa och roligaste resa hittills!!

